

## Onze beleving van Přebram

20 oktober begon voor ons het avontuur op Schiphol. Samen met begeleider Wim vlogen wij per vliegtuig naar Tsjechië. Daar aangekomen werden wij naar het Sporters-hotel gebracht in Přebram. Die avond aten we onze eerste Tsjechische maaltijd en ontmoeten we onze medestudenten uit andere landen zoals Frankrijk, Duitsland, Polen en natuurlijk Tsjechië. Tijdens deze ontmoeting ontvingen we een goodiebag met een aantal leuke spulletjes.



Dag twee brachten we deels door in de school van de Tsjechische leerlingen. We leerden elkaar kennen en hadden een aantal workshops. We spraken Engels met elkaar en luisterden naar de presentaties die iedereen had voorbereid. Hierna volgde een pittige wandeling om vervolgens een kijkje te nemen bij sociale organisaties in Tsjechië. Die avond zouden we eigenlijk naar de Holy Mountain gaan, maar deze activiteit hebben wij helaas niet gedaan, omdat we erg uitgeput waren van de vele activiteiten.



Dag drie begonnen we weer op de school van de Tsjechen en kwamen er verschillende bedrijven langs, zoals de politie, om presentaties aan ons te geven. In de middag deden we nog een aantal leuke workshops zoals knuffeltjes maken voor kinderen in het ziekenhuis. Onze laatste avond brachten we door in een grote mooie zaal. Hier vertegenwoordigden wij allemaal ons eigen land door middel van een liedje te zingen (Frans Bauer - Heb je even voor mij). Dit deden wij samen met de andere Nederlanders uit Delft, zusterstad van Freiberg (welke ook weer zusterstad is van Přebram).



Die volgende dag was alweer de laatste en hadden we een afsluitend programma. We moesten een evaluatie schrijven in het Engels. Hierna gingen we terug naar het vliegveld om terug te vliegen naar Nederland.

Het was een mooie ervaring, af en toe was het programma wel wat druk, maar we hebben wel geleerd van deze reis naar Tsjechië.

Lotte & Demi

